



ideeën:

- op zaterdag voetballen met speelschema en teams
- een koffie en frisbar in het spookhuisje (en als het kan bolletjes ijs voor 1 euro!)
- honden speelveld, afspreken met veel honden bijv. elke zondag en woensdag
- en nog meer leuke activiteiten met online folder dat de kinderen van het dorp weten hoe laat en zo : pingpong toernooi, spelletjes op het veld. (het liefst zou ik het schema met wat er die week te doen is ook op de Vreeland site willen hebben onder de naam "activiteiten")
- opa's mogen helpen in de frisbar, met spelletjes en kijken op bankjes

reden

- kinderen van mijn leeftijd hebben niks te doen in dit dorp
- we hebben veel leuke opa's (en ouders)
- om het leuk te houden voor iedereen

waar

- spookhuisje
- sperwerveld